

DIACONIE, MENSEN MET EEN MISSIE

In november kon u lezen over het werk van Stichting Lalibela in Ethiopië. Deze stichting is slechts één van de tien particuliere initiatieven uit onze parochie die zich inzetten voor projecten in ontwikkelingslanden.

Elk van die organisaties heeft zijn eigen werkgebied en zijn eigen doelstellingen. Uganda krijgt met de stichtingen Mirembe, KisoBoKa en Mama and Me de meeste aandacht vanuit onze dorpen. Die focus van deze drie stichtingen op Uganda leidde zelfs tot een informele contactgroep, waar ook organisaties uit andere delen van Nederland bij betrokken werden.

Verder zijn er stichtingen actief in Benin (Peuple du Monde), Malawi (Passion for People), Ethiopië (Lalibela), Sénégal (Support Yayème), Zambia (Hetty Denen Foundation) en – als enige niet-Afrikaanse organisatie – Benaresfonds (India). Dat je niet per se een officiële stichting hoeft op te zetten om hulp over de grens te geven, laten de Boxmeerse keurslagers Henk en Antonella Meulepas zien. Zij reizen twee keer per jaar af naar Gambia, om daar hun 'geadopteerde' kinderen te bezoeken en diverse lokale projecten te ondersteunen.

De doelen en aanpak van de organisaties zijn divers, maar tonen tegelijkertijd veel overeenkomsten. Ze richten zich allemaal op kwetsbare groepen en op oplossingen die hun basale levensbehoeften en toekomstperspectief versterken. Verder kennen ze een directe link tussen de mensen hier in onze parochie en de mensen daarginds.

Daarbij zien veel stichtingen de kans op goed onderwijs als een voorwaarde om een beter bestaan te kunnen opbouwen. De kindertehuizen en scholen van Hetty Denen Foundation en Peuple du Monde zijn erop ingericht om de kinderen spelenderwijs naar een passende opleiding te helpen. Ook Support Yayème ondersteunt lokale scholen. Een van de speerpunten van Stichting Lalibela is het onderwijs aan de vele blinden in het stadje. Met succes, al bijna tien blinden zijn na het afronden van een universitaire opleiding aan het werk.

Passion for People helpt het Trinity Hospital van Muona en een uitgestrekt achterland met apparatuur en opleidingen. De klinieken die door het Benaresfonds, de Hetty Denen Foundation en de familie Meulepas worden ondersteund zijn een stuk kleiner, maar voor de gebruikers ervan even essentieel.

Veel stichtingen – waaronder Benaresfonds,

Mirembe, Mama and Me, Support Yayème en KisoBoKa – richten zich vooral op sociale versterking en het verkrijgen van inkomsten. In het babysitter centre van Mama and Me worden dagelijks 25 baby's en peuters opgevangen om hun alleenstaande moeders de kans te geven geld te verdienen of een opleiding te volgen (en de kinderen aandacht, voeding en zo nodig medische zorg te verlenen). KisoBoKa geeft straatjongeren een kans om zich te ontwikkelen. En Support Yayème verhoogde de hygiëne en gezondheid van tientallen arme gezinnen met de bouw van toiletten in hun huizen en op scholen.

